

*Höga kronor av alm och poppel skälvde för vinden
över vårt huvud,
och heligt vatten från nymfernas grotta
strömmade sakta sorlande ned helt nära intill oss.*



Inom den internationella "Membership" kommittén arbetar vi nu intensivt med att ändra tendensen med ett sjunkande medlemstal inom DKG. Innehållet i vad vi erbjuder medlemmarna är alltid det viktigaste, inspiration till nya idéer är drivkraften och erfarenheter från dina vänner och kolleger är navet kring vilket allting rör sig. I dessa coronatider är det därför de virtuella möjligheterna som räddar oss. Gå in på DKG hemsida och upptäck alla svindlande möjligheter. Jag tror dock att vi i Europa behöver utvecklas på vårt eget sätt och ta ett steg utanför det vanliga och kända. Margarita Hanschmidt, vår nya European Director, har tagit tag i detta och bjudit in till diskussionsseminarier om DKG's väg framåt. I januari börjar hon arbetet med att diskutera med oss som sitter i internationella kommittéer. Om du har en bra idé maila mig innan den 1 januari.

Du som vill ha lite sol mellan alla mörka corona-moln, läs Sara Lövestams språkluckor i SvD. Hon tar oss på en hisnande resa genom klickjakt i svenska språket över offerkoftor och andra liknande plagg till google translate som översätter "keep clean" till "hålla ren". I tv-serien "Normala människor" får man därför intrycket att svenska studenter håller renar i sina kök. Isbjörnar på gatorna och renar i köket, vad kommer näst? Vi kanske skall be Sara föreläsa om språk på ett medlemsmöte.

Vi i AIJ önskar dig en riktigt